

Blog ‘Tot het einde’ – aflevering 4

Zondagavond 19 mei 2024 was de laatste aflevering te zien van de vierdelige televisieserie *Tot het Einde*. In de serie worden vrijwilligers van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) gevolgd. Deze vrijwilligers komen bij ongeneeslijke zieke mensen op bezoek om hen, en hun naasten, te ondersteunen. Wat waren de opvallende onderwerpen in die vierde aflevering?

Passend bij een laatste aflevering van een documentairereeks, ging het vooral over afscheid. Je verwacht dat het afscheid vooral veroorzaakt wordt door het sterven van de mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Dat was soms toch anders.

‘Kom je wel op mijn begrafenis?’

Bij Lex, die al jarenlang Dineke komt opzoeken, ziet het er in eerste instantie naar uit dat de [euthanasie](#) van Dineke tot het afscheid gaat leiden. De euthanasie wordt om onduidelijke redenen telkens uitgesteld. ‘Ze vertragen het bewust’, zegt Dineke. Volgens Lex volgt men gewoon de wettelijke procedure.



Dineke en vrijwilliger Lex voor het huis van Dineke

Hoe dan ook, Lex heeft plots een moeilijk te verwerken boodschap voor Dineke. Zijn partner heeft kanker, en staat voor een zware behandelingsperiode: ‘Ik wil me daarop concentreren, en er alle tijd voor kunnen nemen.’ Dineke weet wel dat Lex haar niet in de steek wil laten, maar zo voelt het voor haar wel. ‘Kom je wel op mijn begrafenis?’, vraagt ze. ‘Natuurlijk’, zegt hij. En tien minuten later zien we inderdaad Lex bij de uitvaart van Dineke staan. Dineke is een [gewone, natuurlijke dood](#) gestorven

‘De waarheid komt naar boven’

Franklin en Corné, de vrijwilliger van Jacques en Arie, nemen afscheid op de manier die je verwacht had: hun cliënten gaan dood. Bij Arie zat het overlijden er al een hele tijd aan te komen. Hij wist het.





Arie rookt een sigaret bij het verpleeghuis waar hij verblijft.

Bij Jacques speelt veel meer verbazing. Hij praat met Franklin over de folder over zijn ziekte, idiopathische pulmonale fibrose (IPF), die hij al maanden in huis had, maar pas las. Sindsdien weet hij dat zijn ziekte, een vorm van [longfibrose](#), ongeneeslijk is en dat hij overlijdt aan zijn ziekte. 'Ik had de folder eerder moeten bekijken', zegt hij. 'Ik dacht altijd: 'Dit kan niet voor mij zijn.' Maar nu ik het gelezen heb, komt de waarheid naar boven.'



Jacques en vrijwilliger Franklin op de begraafplaats

'Ik kan weer naar de toekomst kijken'

Bij Suzanne, die al geruime tijd bij Will op bezoek kwam, is het een afscheid met een open eind. Toen ze voor het eerst bij Will werd ingezet, had hij nog een levensverwachting van enkele maanden. Dankzij behandelingen is hij enorm opgeknapt. 'Hij gaat er nu vanuit dat hij nog 10-15 jaar zal leven', zegt ze. Hij krijgt een nieuw gebit en nieuwe hoortoestellen. 'Ik kan weer naar de toekomst kijken.'





Will in zijn keuken

Suzanne en Will blijven elkaar zien, maar het contact wordt minder vaak. Vanuit het ziekenhuis, waar hij zijn laatste behandeling heeft, stuurt hij haar een blij filmpje. Will bedankt haar voor haar aanwezigheid. 'Je hebt een bijzondere plek in mijn hart gekregen. Zonder jou was het veel zwaarder geweest.'

Meer uitzendingen

We schreven per uitzending een blog. Door te klikken op de link hieronder lees je de blogs over eerdere uitzendingen:

- [Tot het einde - aflevering 1](#) (uitgezonden op 28 april 2024)
- [Tot het einde - aflevering 2](#) (uitgezonden op 5 mei 2024)
- [Tot het einde - aflevering 3](#) (uitgezonden op 12 mei 2024)

Je kunt de serie [hier terugkijken](#).